

## Okurlarımıza,

Türkiye'de jeoloji eğitimine başlanmasının 60. yılı 6-8 Ekim 1993 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu kutlama mesleğimizin gelişmesini, bugünkü durumunu, sorunlarını ve geleceğini irdelememiz açısından iyi bir fırsat oldu.

Altmış yıllık geçmiş azımsanacak bir süre değildir. Bu süre içinde jeoloji mühendisliğinin ülkemizde kendisini kabul ettirdiğini, saygın bir konuma geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yetmişli yıllara gelindiğinde büyük bir sorun olan unvan kargaşası, yürütülen özverili çalışmalarla ve ülke gerçekleri doğrultusunda aşüabüdü. Yine aynı yıllarda ekonomik gelişmeye bağlı olarak mesleğin uygulama ve istihdam alanı genişledi. Ancak, 1980'de benimsenen kalkınmayı, yatırımı, istihdamı ve üretimi gözetmeyen yeni ekonomik anlayış, tüm mühendislik disiplinlerini olduğu gibi jeoloji mühendisliğini de olumsuz bir biçimde etkiledi. Jeoloji mühendisleri ilk kez bu yıllarda işsizlik sorunu ile karşılaşmaya başladılar. Yeni istihdam yaratmayı içermeyen bu anlayışın yanında, hiçbir eğitim planlamasına dayanmayan YÖK uygulamaları ile üniversitelerimizde yeni jeoloji mühendisliği bölümleri açıldı ve Öğrenci sayıları arttırıldı. Bu durumun sonucu olarak eğitimin niteliği düştü ve işsiz sayısı hızla arttı.

JMÖ, yaşanan bu olumsuzluklara bütün olanakları ile karşı koymaya çalışmaktadır. Ancak, bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor: Haklı olmak sorunları çözmede tek basma yeterli olamıyor, haklılığın yanında güçlü olmak da gerekiyor. Devletin, organlanmn ve iktidarların karşısında güçlü olabilmek için etkin olmak gerekiyor.

Jeoloji mühendisliği eğitimi konusunda ise Odamızın görüşleri çok açık ve nettir. Mesleğimizin geleceği nitelikli bir eğitime bağlıdır. Planlamaya dayanmayan, istihdam ile ilişkisi kurulmamış, niteliğe ve çağdaş normlara önem vermeyen bir eğitim anlayışını doğru bulmuyoruz.

Eğitimde ortaya çıkan sorunların aşılmasına katkı sağlamak amacıyla JMO olarak büyük bir yayın atılımı başlattık. Bu dönem meslektaşlarımızın yararlanmaları için yirmiye yakın kitap bastık ve önümüzdeki dönem bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar çıkardığımız iki bilimsel dergimizin, Türkiye Jeoloji Bülteni ve Jeoloji Mühendisliği Dergisinin kapsamını ve niteliğini yükseltme çabamızın yanında, Türkiye Enerji Bülteni ve Türkiye Jeoloji Araştırmaları Özlere adlarında iki bilimsel derginin de son hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır.

21-25 Şubat 1994 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı ise her geçen yıl nicelik ve nitelik açısından olumlu gelişmeler kaydetmektedir. Yurt içinden ve dışından 180'e yakın bildirinin gönderildiği Kurultay, yalnız mesleğimiz açısından değil, ülkemizdeki tüm bilimsel çalışmalar açısından da önemli bir etkinlik konumuna gelmiştir.

Bu çabalarımızı sürdürmemiz koşulunda, yukarıda da belirttiğimiz gibi, haklılığımızı etkinliğimizle, gücümüzle destekleme ve sorumlularımızı çözme şansına sahip olabileceğiz. JMO'nu edan, güçlü, saygınlığı olan bir baskı grubu konumuna getirme yönünde, seçilmiş organları ile üyeleri arasında memnuniyetle gözlenen işbirliği ve dayanışmanın daha da gelişmesi dileğiyle, hepimizi saygıyla selamlıyoruz,

**YÖNETİM KURULU**

